

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



Leven tussen vroeger & wat komen gaat:
Het Koninkrijk van God

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

- 'Het Koninkrijk van God' ➤✗ Gods soevereine, universele heerschappij
- Als Schepper heerst God over al wat leeft ➤✗ **algemene erkenning & onderwerping**
- Het OT voorziet een dag waarop Gods heerschappij beantwoordt aan zijn reddingsplan
- De dag ➡ vijanden God & volk verslagen ➡ Gods volk geniet de volle zegen
- 'Koninkrijk van God' ➡ Gods heerschappij tot behoudenis ➡ voleinding reddingsplan
- Dit Koninkrijk moet je 'ontvangen' of 'binnengaan' ➡ **geen automatische deelname!**

Lukas belicht in zijn verhaalde gebeurtenissen de voortgaande oprichting van Gods heerschappij tot behoudenis onder aanhoudende tegenstand

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

Met Jezus bediening start de aanvang van Gods Koninkrijk tot behoudenis

“Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeën: Wanneer komt het koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze; en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.

(LK.17:20,21)

- **Met de aanwezigheid van de Koning IS het Koninkrijk voor hun ogen vertegenwoordigd**
- Binnengaan in het Koninkrijk is NU mogelijk, door de **juiste respons op Jezus aanwezigheid**
- **Lukas schenkt veel aandacht aan de reactie van hen die het Koninkrijk zullen ingaan**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Het einde van de reis naar Jeruzalem & Gods Koninkrijk

Lukas 18:9 – 19:10

- **De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar** (Lk.18:9-14)
- **Kinderen worden bij Jezus gebracht** (Lk.18:15-17)
- **De rijke overste** (Lk.18:18-30)
- **Aankondiging van Jezus overlevering, dood en opstanding** (Lk.18:31-34)
- **Genezing van de blinde bedelaar bij Jericho** (Lk.18:35-43)
- **Geschiedenis van Zacheüs de oppertollenaar** (Lk.19:1-10)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Volhardend bidden om de komst van de Mensenzoon die recht verschaft

“Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeën: Wanneer komt het koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze; en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Hij nu zei tot de discipelen: Er zullen dagen komen, dat u zult begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien.” (LK.17:20-22)

- Ondanks hun reikhalzend verlangen, zullen de discipelen *in dit leven deze dag niet zien*
- De komst zal lang uitblijven ➡ zondvloed ➡ oordeel komt totaal onverwacht
- De huidige wereld & dit bestaan loslaten ➡ volhardend uitzien naar de voleinding
- Aanhoudende tegenstand en het lange wachten ➡ MOEDELOOSHEID
- Aanhoudend gebed in het vertrouwen dat God spoedig recht zal verschaffen

Als evenwel de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de aarde?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de overigen verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de één een farizeeër en de ander een tollenaar.

De farizeeër ging daar staan en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet ben zoals de overige mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar.

Ik vast tweemaal in de week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig! Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Lk.18: 9-14)

- **2 biddende mensen in de tempel:** de meest 'geachte' en de meest 'verachte'
- De 'rechtvaardige' meet zijn rechtvaardigheid af *aan de onrechtvaardigheid van anderen*
- De 'rechtvaardige' doet veel meer dan de wet van hem verlangt
- De 'rechtvaardige' kent geen nood en heeft **Gods genade & verzoening niet nodig...**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de overigen verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de één een farizeeër en de ander een tollenaar.

De farizeeër ging daar staan en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet ben zoals de overige mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar.

Ik vast tweemaal in de week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig! Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Lk.18: 9-14)

- De 'onrechtvaardige' beseft zijn onwaardigheid in het licht van Gods rechtvaardigheid
- De 'onrechtvaardige' bidt om Gods verzoening ➡ Gods reputatie & voorzienigheid
- 'Gerechtvaardigd' is alleen hij die ootmoedig biddend beroep doet op Gods genade

Het Koninkrijk van God zet de waardebepalingen van de huidige wereld op zijn kop...

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“Zij nu brachten ook de kleine kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken;
toen de discipelen dit echter zagen, bestrafden zij hen.

Jezus echter riep hen bij Zich en zei: Laat de kinderen bij Mij komen en verhindert ze niet,
want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u:
wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.”

(Lk18:15-17)

- vertrouwen in eigen ‘goedheid’ ↔ vertrouwen op ‘Gods goedheid’ & genade
- Het Koninkrijk van God is een gave en geen verdienste
- Bij God is geen onderscheid noch aanzien → Gods zorg gaat uit naar IEDEREEN
- Wie nederig & ontvankelijk tot Jezus komt zal het Koninkrijk ontvangen

Het Koninkrijk van God zet de waardebepalingen van de huidige wereld op zijn kop...

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“En een overste vroeg Hem aldus: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem: Wat noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God.

De geboden kent u: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder.

Hij nu zei: Dit alles heb ik onderhouden, van mijn jeugd af. Toen nu Jezus dit hoorde, zei Hij tot hem: Nog één ding komt u tekort: verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom, volg Mij. Toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk.

(Lk18:18-23)

- Als *kinderen* (niet geacht, geen status) het Koninkrijk ontvangen, wat moet **ik** (overste) dan doen?
- Het ‘tutoyeren’ van Jezus als ‘goede meester’ verraadt een ‘menselijke’ maatstaf
- Ik heb oprecht & getrouw de Wet gehouden tot nu toe (*die wel geen leven kon schenken...*)
- Deze rijke overste kent geen zondebesef, hem ontbreekt niets, zo meent hij
- Hij heeft ook ALLES ➡ ‘gezegend’ met macht, status en... véél rijkdom

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“En een overste vroeg Hem aldus: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem: Wat noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God.

De geboden kent u: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder.

Hij nu zei: Dit alles heb ik onderhouden, van mijn jeugd af. Toen nu Jezus dit hoorde, zei Hij tot hem: Nog één ding komt u tekort: verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom, volg Mij. Toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk.

(Lk18:18-23)

- Het ene wat ontbreekt ➡ ‘vertrouwen op God’ ➡ **bezit houdt hem ‘af’ van God**
- Jezus’ antwoord openbaart waar zijn hart naar uitgaat en waar zijn vertrouwen op rust
- Men kan geen **2 goden** dienen in dit leven, *hij zou dus meteen alles verliezen*

‘Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen; en wie het zal verliezen, zal het behouden.’

Het Koninkrijk van God zet de waardebepalingen van de huidige wereld op zijn kop...

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“Toen nu Jezus hem zeer bedroefd zag worden, zei Hij:

Hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben, het koninkrijk van God binnen.

Want het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald binnengaat,
dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat.

Zij nu die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan behouden worden?

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God.

Petrus nu zei: Zie, wij hebben het onze verlaten en zijn U gevolgd. Hij nu zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er niemand is die zijn huis, vrouw, broers, ouders of kinderen heeft
verlaten ter wille van het koninkrijk van God, die niet veelvoudig ontvangt in deze tijd,
en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven.” (Lk18:24-30)

- Zij die vermogen hebben kunnen onmogelijk uit zichzelf het Koninkrijk binnengaan...
- Zonder Gods tussenkomst ontkomt men **niet** aan de grip van macht, status & rijkdom
- De discipelen zijn door Gods tussenkomst in staat gebleken om de juiste keuze te maken

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“Hij nu nam de twaalf tot Zich en zei tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven, zal aan de Zoon des mensen worden volbracht. Want Hij zal aan de volken overgeleverd worden en bespot, mishandeld en bespuwd worden; en zij zullen Hem geselen en doden; en op de derde dag zal Hij opstaan. En zij beseften niets hiervan en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat gezegd werd.”

(Lk18:31-34)

- In Jeruzalem wacht de Zoon des mensen een **‘Goddelijke noodzaak’**
- Een gigantische vernedering en schande *in de ogen van mensen* staat Hem te wachten
- Maar op de derde dag zal Hij opstaan en dus **‘gerechtvaardigd’ worden door God**

‘Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen; en wie het zal verliezen, zal het behouden.’

“want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.”

Het Koninkrijk van God zet de waardebepalingen van de huidige wereld op zijn kop...

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“Het gebeurde nu, toen Hij Jericho naderde, dat een blinde langs de weg zat te bedelen. Toen hij nu een menigte hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat dit was. Zij nu vertelden hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging. En hij riep de woorden:

Jezus, Zoon van David, erbarm U over mij!

En zij die vooraan liepen, waarschuwdem hem dat hij zou zwijgen;

hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U over mij!

Jezus nu bleef staan en beval dat hij bij Hem zou worden gebracht. Toen hij nu was genaderd, vroeg Hij hem: Wat wilt u dat Ik u doe? Hij nu zei: Heer, dat ik weer kan zien.

En Jezus zei tot hem: Zie weer! Uw geloof heeft u behouden

En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte.

En al het volk zag dit en bracht lof aan God.” (Lk18:35-43)

- Jezus' laatste wonderteken brengt vele thema's samen
- De blinde man illustreert het geloof dat Jezus zoekt wat tot behoudenis leidt
- De blinde man heeft 'niets te verliezen' en roept 'onverlegen' om **barmhartigheid**
- Jezus de Nazoreeër IS de Zoon van David en Heer (de 'opgerichte hoorn van de behoudenis')

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“Het gebeurde nu, toen Hij Jericho naderde, dat een blinde langs de weg zat te bedelen. Toen hij nu een menigte hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat dit was. Zij nu vertelden hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging. En hij riep de woorden:

Jezus, Zoon van David, erbarm U over mij!

En zij die vooraan liepen, waarschuwdem hem dat hij zou zwijgen;

hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U over mij!

Jezus nu bleef staan en beval dat hij bij Hem zou worden gebracht. Toen hij nu was genaderd, vroeg Hij hem: Wat wilt u dat Ik u doe? Hij nu zei: Heer, dat ik weer kan zien.

En Jezus zei tot hem: Zie weer! Uw geloof heeft u behouden

En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte.

En al het volk zag dit en bracht lof aan God.” (Lk18:35-43)

- De rijke overste & Farizeeër in de tempel waren beiden **verblind** (eigengerechtigheid, bezit)
- De rijke overste had **alles** maar zag niet, de blinde heeft **niets** maar ziet heel helder...
- Deze blinde man illustreert de toestand van Gods volk en hun enige hoop tot behoudenis

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit

en klom in een moerbeivijgeboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen.

En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem:

Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.

En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen die het zagen, mopperden en zeiden: Bij een zondig man is Hij naar binnen gegaan om er zijn intrek te nemen. Zacheüs echter ging staan en zei tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen; en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel.

Jezus nu zei tot hem: Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden.”

(Lk19:2-10)

- Zacheüs wil Jezus zien, wil Jezus leren kennen, maar IS door Jezus al gekend...
- **Wie zoekt hier wie eigenlijk?**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Welk geloof zoekt Jezus, wie zal gerechtvaardigd worden bij zijn komst?

“En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit

en klom in een moerbeivijgeboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen.

En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem:

Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.

En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen die het zagen, mopperden en zeiden: Bij een zondig man is Hij naar binnen gegaan om er zijn intrek te nemen. Zacheüs echter ging staan en zei tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen; en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel.

Jezus nu zei tot hem: Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden.”

(Lk19:2-10)

- Zonder dat het gevraagd wordt schenkt Zacheüs spontaan de helft van zijn bezit weg
- Zacheüs brengt spontaan werken voort die wijzen op Gods werk → vrucht v/d bekering